



Pesten, pesten ... Het is niet fijn.
Nooit gepest worden, dat zou leuk zijn!
Zelf pesten is ook niet goed.
DOE HOE HET MOET!
Pest niemand, dan is het goed.

Spatje



Bingo-avond!

Op zaterdag 7 februari was het bingo-avond. Ook dit jaar was het een groot succes. Iedereen ging met een prijs naar huis. Graag willen we alle aanwezigen en sponsors bedanken. De opbrengst gaat naar het ontwikkelen van spelkoffers en wiskundemateriaal.



Hoe kunnen wij ons kind helpen bij het lezen?

Woorden op kaartjes oefenen:

Zet de moeilijke woorden op kaartjes en laat je kind met de vingers over de letters van dat moeilijke woord heengaan en de letters aan elkaar uitspreken. Bijvoorbeeld bij moeite met het woord "zorgvuldig".

Je kind mag eigenlijk niet zorg/vul/dig zeggen maar wel zorgggggvullldig. Je kind houdt de

laatste klank van iedere lettergreep aan en kijkt dan naar de volgende lettergreep. Zo wordt het woord "zingend gelezen". Niet in losse lettergrepen, maar in aan elkaar gezongen klanken.

Daarna kan je spelletjes doen met deze kaarten: vb hoeveel kan je er juist lezen in 3 minuten, om beurt een kaart lezen, een kaart laten trekken en dan lezen, 2 stapeltjes maken: de juist gelezen woorden / de fout gelezen woorden, ...



Wist je dat de website van de school niet werkt door serverproblemen. Er wordt volop aan een nieuwe website gewerkt. We hopen deze zo snel mogelijk online te zetten.



Dikke truiendag

Vrijdag 13 februari was het Dikke Truiendag. Om half 10 's morgens werd de centrale verwarming afgezet. We hebben deze dag geprobeerd om energieluw les te volgen. Zo werd de computer bijvoorbeeld na gebruik onmiddellijk uitgeschakeld.

Het MOS-team

Pannenkoeken bakken

We hebben besproken wat we gingen doen. We hebben het materiaal gepakt en klaargelegd. En we hebben de ingrediënten gepakt en klaargezet. We hebben alles gewogen en samen in een kom gedaan. Eerst bakken in een pan en dan is het klaar. Smakelijk!

Jessica (tekst) en Weslie (tekening), klas juffen Petra/Leona, klas juf Rietje



Tandarts op bezoek

Wij leerden in onze klas over onze tanden. De klassen van juf Ria, juffen Carole/Martien en juf Rietje maakten een prettige reis in de tandenwereld. Er kwam een lieve tandarts op bezoek in onze school. Zij legde uit hoe we onze tanden mooi, stevig en gezond kunnen houden. We zagen een doorgesneden tand en ook de verschillende soorten tanden. We ontdekten de gevaren voor onze tanden en de 4 geheime wapens. Een flinke poetsbeurt was ook aan de orde. Een leuke namiddag!

Klas juf Ria

Mijn paard en ik

Met mijn paardje loop ik door de velden, dat gebeurt niet zelden.
We maken vaak lange tochten, langs gevaarlijke bochten.
Ik steek mijn neus in de wind en het maakt niet uit waar ik mij bevind.
Samen dromen wij weg, dat is ooh zo leuk zeg!
Draven, draven, dat is zo leuk. Haren in de wind, dat doet deugd.
Langs velden en weiden, daar houden wij van beiden.
Mijn grote vriend dat hebben we wel verdiend.
Ik heb dan spijt dat ik moet terugkeren, want we waren ons nu toch zo lekker aan het amuseren.
Hop, hop paardje in galop. Samen komen wij aan de top!
Na de rit is hij wel heel moe en dan stop ik hem extra haver toe.
Ik droog hem lekker af, want hij is echt bekaf.

Karen, klas juf

Zintuigen

Ik ruik met mijn neus
aan de zweetvoeten van een reus.
Ze ruiken niet fris,
maar naar rotte vis!

Ik kijk met mijn ogen
naar mooie bogen.
De bogen zijn rood,
en heel erg groot.

Ik hoor met mijn oren
iemand gaten boren.

Ze gaan door de muur
en zitten bij mijn buur.

Ik proef met mijn mond
fruitsap, dat is gezond.
Het was lekker of vies,
dat is wat ik zelf kies.

Ik voel met mijn handen:
hoe scherp zijn mijn tanden?
Ze bijten alles stuk,
behalve mezelf. Wat een geluk!



Klassikaal gedicht, Nico (tekening), klas juf Anne

Dans, sprookjesmarkt en bewegingsspel

Op 12 februari nam onze school deel aan de DANS & SPROOKJESMARKT & BEWEGINGSSPEL (klassen van juffen Ellen/Silvie, juf Griet, juf Moniek en juffen Martien/Carole)

Met hun sportzakje, lunchpakket en drankje stapten onze leerlingen 's morgens vrolijk de bus op, die hen naar het stedelijk sportcomplex Houtenveld te Tienen bracht.

Op de sprookjesmarkt konden onze leerling-tovenaars zich bekwamen in tal van behendigheidsspelletjes en moderne kinderdansvormen. Terwijl we buiten stonden te wachten op de bus die ons terug naar school zou brengen, waren onze leerlingen nog sportief genoeg om nog een paar rondjes te lopen op te piste. Moe, maar heel voldaan en gelukkig keerden we huiswaarts.

Hugo (tekening), Klas juf Moniek



Elke dag voldoende bewegen, jezelf goed verzorgen en gezond eten dragen bij tot een gezonde levensstijl. Dat leerden de kinderen van juffen Martien/Carole, juf Ria, juf Sarah en meester Kristof.

We hadden al heel wat geleerd in onze W.O.-lessen over gezond leven. Maar op 16 februari hebben we de theorie in praktijk omgezet tijdens een gezonde week. We begonnen elke dag met een jogging in het schooldomein o.l.v. onze sportieve meester Kristof. Op dinsdag gingen de kinderen van juf Ria met hun boodschappenlijstje op stap. Niet om snoep te kopen, wel om gezond eten zoals de voedingsdriehoek ons voorschrijft. Nadien konden de kinderen van juf Martien en juf Carole hiervan fruitsla bereiden en de kinderen van juf Sarah pudding. Op woensdag was het pas echt feest! Toen brachten we al dat lekkers samen en konden we allen genieten van een lekker en gezond ontbijtbuffet. Mmm... dat was smullen en nog gezond ook! Dank aan de kinderen van meester Kristof die de tafels gedekt en afgeruimd hebben.

Klassen juffen Martien/Carole, juf Ria, juf Sara en meester Kristof