



Ik geef jullie een picknickmandje met 5 wensen mee:

1. Een portie zonneschijn voor iedere dag
2. Een handje vol vlinders die je zelf vangen mag
3. Een buikje vol zonnekriebels kan er ook nog bij
4. Een potje met glimlach, zo word je superblij
5. En natuurlijk nog een zakje geluk, zo kan de zomervakantie niet meer stuk.

Zomervakantie

Het is zomervakantie van vrijdagmiddag 29 juni tot en met zondag 2 september.

We willen iedereen een deugddoende vakantie wensen!

De lessen hervatten op maandag 3 september.



Tips voor lezen

Joepie vakantie ... veel tijd om te lezen, heerlijk in het zonnetje of gezellig in de zetel wanneer het buiten regent. Misschien denkt jouw kind hier niet aan. Toch is het belangrijk dat er in de vakantie ook gelezen wordt, zeker voor kinderen die het moeilijk hebben met lezen.

TIP: kies samen met je kind een boek dat het graag zou lezen (kijk naar de kaft en de tekening). Om te weten of het boek niet te moeilijk is, kan je samen de "5 vingertest doen". Dit is een test waarbij je kind het niveau van een boek kan bepalen.

1. Lees aandachtig de eerste bladzijde van het boek.
2. Alle woorden die moeilijk zijn om te lezen tel je op je vingers op.
3. Telde je **minder dan vijf** vingers? Probeer dan het boek te lezen.
4. Telde je **meer dan vijf** vingers? Het boek zal te moeilijk zijn. Kies een ander boek. Probeer dit boek over enkele maanden opnieuw.

Vijfvingertest



Leuk boek gevonden??
Te moeilijk??

Doe de vijfvingertest!!



Milieuzorg op school

Ook tijdens de laatste maanden van het schooljaar werd er hard gewerkt in de tuin. Er zijn verschillende groenten geoogst. Van deze groenten werden gezonde broodjes, rabarbertaart, rabarbercake, rabarberconfituur, ... gemaakt. Onze tuin heeft nu ook een mooi tuinhuisje. Met dank aan de kinderen van de klas van juf Sandra en meester Michel.

Dag allemaal !

In de maand juni hadden we heel wat leuke en leerrijke activiteiten met de fiets op het programma staan. We startten met een fietsparcours om onze fietsbehendigheid te testen op dinsdag 19, woensdag 20 juni en donderdag 21 juni. Onze fiets werd onderworpen aan een grondige controle. Rijden met een **veilige fiets** is heel belangrijk ! Op vrijdag 22 juni werden er fietstochten en andere leuke verkeersactiviteiten gepland. Op die manier fietsten wij samen het schooljaar vrolijk en veilig uit !

Het MOS-team



Het verkeersteam



Gisteren zijn we naar Bobbejaanland geweest. We zijn om 9 uur vertrokken met de bus. We moesten lang in de bus zitten. De rugzakken stonden aan de kant. De eerste attractie was de Ponyride. Daarna ging ik naar El Rio, de wildwaterbaan en de Big Bang. Ik ging ook nog naar de bootjes. We gingen ook nog een ijsje eten. Dan was het tijd om naar huis te gaan. Het was een leuke dag.

Joachim, klas juffen Carole & Sarah

We zijn op schoolreis geweest naar Bobbejaanland en het was leuk. We zijn op veel attracties geweest, bijvoorbeeld de Dizz, Banana gevecht, boomstammen en de Indianenrivier en de Big Bang en de achtbaan. De schoolreis was top.

We zijn met een nieuw project gestart. Indianen en we hebben een vredespijp gemaakt en een dromenvanger. Ons project is kei tof. Ik heb het gevoel dat mijn schooljaar niet meer stuk kan gaan, zo leuk is het schooljaar!



Jente (tekst) en Emilio (tekening), klas juf Rietje

We zijn op schoolreis geweest naar Bobbejaanland. Het was een lange busrit, maar toch was het een superdag. Door het warme weer hebben we veel waterattracties kunnen doen.

Yihaa!!! Zo startten wij ons nieuw project over cowboy's en indianen. We leerden potten bakken, dansen als een echte cowboy, een dromenvanger maken en de betekenis van de vredespijp.

Suhreta, klas juf Sandra



Wij zijn op schoolreis geweest naar Bobbejaanland. Ik ben in de Dizz geweest en dat was tof. De jongens en meisjes werden in groepjes verdeeld. Ik ben in Speedy Bob geweest en ik had pijn. Het was een vermoeiende dag.

Karsten (tekst) en Samantha (tekening), klas juffen Petra & Katrien

Schoolreis naar Plopsa!

Op donderdag 24 mei zijn we met de 4 klassen van de onderbouw naar Plopsa Indoor in Hasselt geweest. Het was een tijdje in de bus zitten, maar dat vonden we niet erg. Toen we aankwamen, werden we opgewacht door Bumba. Eerst moesten we naar een klasje gaan en kregen we les over het verkeer. Dit konden we heel goed gebruiken in het verkeerspark buiten.

Nadien mochten we vrij rondlopen, het leukste vonden we de vuurtoren, de piratenboot en de achtbaan, want hiervan kreeg je kriebeltjes in je buik! Ook de meester ging hier mee in, dat vonden we grappig!

We amuseerden ons in de attracties en met elkaar! Het was een superleuke dag!

En op de bus terug naar huis ... heeft de meester heel veel slapende kindjes gezien!

Klas meester Brecht





Cowboy's en indianen

Er zijn nog steeds indianen in Amerika. Vroeger sliepen de indianen in een tipi. Ze hebben een dromenvanger in de tipi. Ze maken hun dromenvanger met veren, parels en touw. De veren komen van vogels zoals papegaaien en pauwen. De indianen jagen op bizonnen en buffels. De indianen hebben een strijdbijl en ook een vredespijp. Je hebt verschillende indianenstammen zoals de Sioux en Apache! De indianen leven samen met de cowboys. Cowboy betekent koeienjongen.

Amber, klas meester Steven



Het schoolfeest



Op zondag 3 juni was het ons schoolfeest met als thema 'cowboys en indianen'. Voor dit feest hebben we met de klas een stokpaard gemaakt, zodat we echt als een indiaan of een cowboy op ons paard konden klimmen en wegrijden. We hebben tekeningen gemaakt en ervaringen met elkaar gedeeld.

Samen met de klassen van juf Kristien, meester Brecht en juf Silvie hebben we een dansje ingeoeffend. Dit hebben we getoond op het schoolfeest. Iedereen heeft supermooi gedanst.

Er waren ook andere dingen te doen op het schoolfeest. Zo waren er echte line dancers, onze dansspasjes en achteraf nog workshops, allemaal in het thema. We konden op een paard rijden, armbandjes en kettingen maken, kleuren, ons laten schminken en dan waren er ook nog andere leuke dingen om te doen, voorbereid door het BuSO.

We hebben heel hard genoten van deze dag!



Klas juf Joke



Een bootje om te varen

Wij hebben een rietje doorgeknipt. Het rietje moesten we door de doos doen. Dan heel hard blazen en dan kan ons bootje op water varen. Dit was heel leuk.

Chloë, klas juf Silvie

Naar de imker

Hoi, het is de klas van juf Ria! Wij zijn naar de imker geweest, amaaai zeg ... Vanya

De bijen! Ik ben te weten gekomen dat er 3 verschillende bijen bestaan. Ik vond het spannend toen ik heel dicht bij het bijenhuisje mocht komen in mijn imkerpak. Met rook jaagde ik de bijen weg. Einde. Tom

Wij zijn naar de imker geweest op 7 juni. We hebben zelf honing geslingerd. Je moet daar wel sterk voor zijn hoor! We mochten ook van de honing proeven. Dat was veel lekkerder dan die van de winkel hoor! Ik ben Emilie en ik ben niet meer bang meer van bijen... hi hi hi!



Bij imker meneer Emin...

We hebben veel informatie gekregen over de bijen. Hoeveel soorten bijen dat er zijn en wat die allemaal kunnen. We hebben een pak moeten aandoen zodat de bijen ons niet kunnen steken. De velletjes moesten we van de honing afdoen. Ik at bijna alle velletjes op! Dan moesten we de honing slingeren en dat was leuk hoor! Het was echt supertof!!

Informatie van Amber

Emma (tekening), klas juf Ria

Verslagen bosklassen 's Gravenvoeren



Dag 1

Toen we 's morgens in school kwamen, werden we door de juffen en meesters naar de bussen gestuurd. We moesten helpen het eten in de bus te zetten. Toen vertrokken we naar de grotten van Kanne. Toen we er waren, zijn we veel interessante dingen te weten gekomen. We hebben ook veel mergelstenen gevonden. Na de grotten zijn we naar onze verblijfplaats gegaan. Normaal mochten we nog niet binnen, maar het regende heel hard dus konden we onze kamers al betreden. We zijn ook naar een museum geweest. 's Avonds hebben we kaartjes geschreven en een half uurtje vrij gekregen. Daarna hebben we lekker gegeten.

Mirte, klas meester Noël

Dag 2

Vandaag was het heel warm. We gingen naar een melkveeboerderij. Maar om daar te geraken, moesten we 7 km doen en toen we eindelijk toekwamen gingen we onze boterhammen opeten. We keken naar de koeien, hoe ze opgroeien en hoe ze gemolken worden. We moesten keihard bergop stappen. Om toch eens een pauze te doen, gingen we iets drinken en een ijsje eten. Toen we er bijna waren, gingen we douchen en speelden we nog wat buiten want het was kei warm. We aten soep en kip met appelmoes en rijst. Nu moeten we een verslagje schrijven en ik weet dat het hier leuk gaat worden.

Emiline, klas meester Noël



Dag 3

De dag was vandaag leuk. We zijn naar de imkerij geweest en we hebben veel bijgeleerd over de bijen, waar ze in leven en hoe ze honing maken. En we zijn ook gaan zwemmen in Visé. Het was niet zo diep en er was een super leuke maar ook pijnlijke glijbaan. We hebben heel veel buiten gespeeld.

Evelien, klas meester Noël

Dag 4

We hebben vandaag een dagtocht van 15 km gedaan naar de forellenkwekerij. Daar hebben we forel, de steur en de regenboogforel gezien. We hebben daar ook een consumptie gekregen en we hebben toastjes met vis gegeten. Dan zijn we teruggestapt. Bij aankomst hebben we gebarbecued, dat was heel lekker. Daarna hebben we ook buiten gespeeld + een verslag geschreven + onze valies ingepakt en taptoe.

Tom en Carmina, klas meester Noël



Dag 5

Vandaag is het de laatste dag. We gaan vandaag naar Cidre Ruwet. We hebben daar verschillende ciders gedronken. Daarna zijn we naar het Amerikaans kerkhof gegaan. Daarna vertrokken we naar huis. Einde bosklassen.

Vicky, klas meester Noël

Sportdag

Op dinsdag gingen we als echte piraten naar de piratensportdag. Deze werden door de oudste leerlingen van juf Petra en meester Noel van onze school georganiseerd.

We gingen als echte piraten op diamantenzoektocht en moesten een kussengevecht houden op de loopbrug van de piratenboot.

Op het einde van de namiddag ontvingen we een echt piratendiploma. Dapper maar voldaan trokken we met onze piratenvlag richting klas.



Klas juf Kristien

Sportklassen



Van 13/06/2012 tot 15/06/2012 gingen de klassen van juf Sara, meester Kristof en juf Karolien op sportklassen in het Bloso-domein te Willebroek. Meester Roel, meester Michel en juf Sandra gingen ook mee. Ons vervoer met de trein ging heel vlot. Eenmaal aangekomen in Willebroek, maakten we een kleine fietstocht van het station naar het domein. Onze chalets zagen er heel gezellig uit en iedereen begon blij uit te pakken. Tijdens onze drie dagen deden we aan vele sporten zoals: zeilen, kajakken, omnisport en fietsen. Ook deden we vele leuke spelletjes met alle kinderen samen. Het eten was heel lekker en iedereen at zijn buikje rond. We genoten van drie toffe dagen om moe maar voldaan weer naar huis te keren. Dit was heel tof en zeker voor herhaling vatbaar.

Het sportklassenteam

Woensdagmorgen zijn wij vertrokken met de trein naar Willebroek om naar het Bloso-domein te gaan. We hebben boterhammen gegeten en onze koffers uitgepakt. Toen werden de groepen verdeeld en begonnen we met sporten: omnisport, zeilen en kajakken. In de vrije tijd hebben we brieven mogen schrijven en voetbal gespeeld. Meester Kristof zijn ploeg heeft gewonnen met 6-5 tegen meester Roel zijn ploeg. Het was daar leuk, mooi en er was een groot voetbalveld. Het eten was er lekker. Je moet er ook eens naartoe, want je zult je ogen niet geloven.



Jarne, Hugo, Risson, Mil, Guillaume, Gergö, Dima, Corneel, Alma, Evelyn en Niels, klas juffen Sara & Sofie



Dag beste ouders, op 13 juni zijn we vertrokken naar Antwerpen, naar een bloso centrum. Het domein bloso Hazewinkel ziet er zo uit en ja zoals u ziet is het groot. Op dat water mochten we kajakken. Dan heeft u nog het zeilen en op dat gras had u de omnisport en het voetbal natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten. Ik denk dat uw kinderen ervan genoten hebben. De bedden waren stapelbedden. Er waren 3 klassen op sportklassen: juf Sara, meester Kristof en juf Karolien. Dit was mijn verslag.

Silvain, klas juf Karolien

De 2daagse van 10A

Eerst en vooral zijn we gezellig naar het Vinne geweest en hebben we genoten van het heel mooie uitzicht en de hele leuke opdrachten. En de puzzels waren echt heel leuk. Op school zijn we gaan skeeleren en fietsen. De dag erna hebben we gesnoezeld en gebowld, maar dan kwamen de mama's al terug.

Tibo, klas juf Anne



Het begon op donderdag 14/06/2012: We waren aangekomen in de klas met onze koffers en hebben die in ons hoekje gezet. Dan heb ik mij klaargemaakt om naar het Vinne te gaan. Derian, Elke, en ik waren met juf Anne naar het Vinne gereden met de auto. Yannick, Tibo, Gijs en Ward zijn met juf Jenny naar het Vinne gereden met de auto. Eerst hebben we een beetje gespeeld in de speeltuin en dan heb ik mijn koekje gegeten. Daarna zijn we op ontdekkingstocht geweest met de ontdekkingsrugzak en zo hebben we heel het domein van het Vinne doorgewandeld en vraagjes opgelost. Toen moesten we over een heel lang bruggetje dat over het water ging tot we aan een huisje kwamen: daar moesten we de letter D zoeken met een verrekijker. Toen zijn we onze boterhammetjes gaan eten en hebben we moeten puzzelen tot we eindelijk het woord hadden gevonden. Daarna kregen we een verrassing en zijn we een ijsje gaan eten mmm. Op het einde hebben we het Olympisch pad gedaan.

Megan, klas juf Anne