



De afgelopen 2 maanden
zijn wij het die een weg baanden
tussen vrije tijd en studeren.
Meesters en juffen ... er viel toch zoveel te leren!
Zo leerden we de school en het bos wat beter kennen,
nu is het tijd om onszelf eens extra te verwennen.
Hiervoor heb je een ganse week,
iets waarnaar je uitkeek ...
Een heel prettige herfstvakantie!

Spatje

Restaurantdag!

Op zondag 16 november is het **restaurantdag**. Jullie zijn welkom van **11.30 u tot 14.00 u** en van **17.00 u tot 20.00 u**. De opbrengst is ten voordele van het bouwfonds van de school. We rekenen op een grote opkomst van onze ouders, vrienden en kennissen! De uitnodiging volgt na de herfstvakantie.



Hoe kunnen wij ons kind helpen bij het lezen?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Daarom hebben wij een aantal tips voor jullie verzameld. Elke nieuwsbrief krijgen jullie een tip. Soms zullen we een onderscheid maken tussen beginnende en gevorderde lezers. Deze keer geven we jullie een tip voor zowel de beginnende als de gevorderde lezers. Succes ermee.

Leeshulp: met een potlood begeleiden

Neem tijdens het lezen een potlood en wijs met dat potlood bij als je kind aan het lezen is. Boven de tekst schuif je langzaam het potlood verder boven wat je kind aan het lezen is. Daarbij gaat het om 4 dingen:

- * zorg voor een goed tempo door het potlood steeds te verschuiven.
- * als je kind maar even tuurt op een woord zeg je de eerste letter voor.
- * als er een woord verkeerd is gelezen, spoor je je kind aan goed te kijken.
- * bij een aarzeling zeg je steeds "niet herhalen", zodat het kind geen woorden dubbel leest.

MOS

We doen allemaal goed ons best voor het milieu op school. Zo dragen we zorg voor de natuur, sorteren we het afval, hebben we aandacht voor het energieverbruik, plaatsten we een mooie fietsenstalling, ... Hierdoor hebben we het tweede MOS-logo en het MOSmobi-logo verdiend! De klas van meester Steven mocht deze logo's gaan afhalen in Leuven. Ze zagen het toneelstukje "kraaien op een vuilnisbelt" en namen de logo's in ontvangst. Dat was heel leuk!



Het MOS-team

Het nieuwe schooljaar

Op 1 september begon de eerste schooldag. Op vrijdag was er een receptie. Het was ouderavond en we hebben cake gebakken voor de ouders. We hebben onze eigen balpen gemaakt. Dat was heel leuk.

Sara, klas meester Steven

Fruittweedaagse



Wij leren over fruit. Daarom zijn wij naar de veiling en de fruitboer geweest.

Daar hebben we appels en peren mogen rapen en we hebben op een machine gestaan. 's Avonds hebben we een quiz gespeeld. We hebben heel leuke dingen met fruit gedaan: smoothies, appelschumpjes, appelflappen, appelschijfjes en sap gemaakt. We hebben ook geleerd door onze zintuigen te gebruiken. Het was leuk!

klas juf Anne

Fruit

In oktober werd er in onze school gewerkt rond fruit. Hier zie je Jonathan en Julien een antwoord zoeken op de vraag : "Hoe maak ik appelsap?". Super goed gedaan hoor jongens!

Klas juffen Petra en Leona, klas juf Rietje



Paddenstoel

In de klas hadden we al een grote paddenstoel geknutseld. Maar er was een probleem: de kabouter kon er niet op geraken, want de paddenstoel was te groot voor hem. Samen zochten we naar een oplossing en we kwamen erop om een laddertje te maken. Hoe konden we dat wel doen? Samen bedachten we dat we hout nodig hadden en latjes moesten meten, zagen en timmeren. We genoten erg van de les zagen en timmeren. Elke kabouter kan nu op zijn paddenstoel!

De speelleerklas, klas juf Silvie

Naar het bos!

Maandag zijn we naar het bos geweest. Ik vond het leuk want je kunt er iets van bijleren. We mochten esdoornsiroop proeven en dat kwam van het sap van een boom. Dat was lekker.

Maria (samen met juf Patricia), klas juffen Petra en Leona

Maandag zijn we naar het bos gegaan. We hebben paddenstoelen gezien. De blaadjes zijn gevallen. We hebben geen echte dieren gezien, maar wel valse dieren. Robert, onze gids, vertelde een verhaal over een eekhoorn. We mochten ook proeven van de kastanjes en de toverbessensiroop, keilekker!

Rabijé, Alma en Suada (samen met juf Patricia), klas juf Griet



Vrijdag 17-10-'08 zijn we naar Ibec geweest. Toen we binnen gingen, gingen de deuren automatisch open en daar was meester Koen al. Dan moest meester Koen de deur opendoen met zijn pasje. Daarna gingen we naar meester Koen zijn lokaal en gingen we machientjes maken. Daarna gingen we naar de cleanroom. We moesten overtrekjes over de schoenen trekken. Het rook daar naar kuisproduct omdat alles zo schoon mogelijk moest zijn.

Stijn, klas meester Noël