



Het blauw van de hemel
het blauw van de zee
het blauw dat je uit kunt gieten.

Het blauw van de avond
het blauw van de beek
het blauw van vergeet-me-nieten.

Het blauw van de dichter
het blauw van de wind
het blauw waar een kind van zingt.

Om zoveel blauw te vangen
moet je wel sterven van verlangen!

Spatje

(Geschreven door Johanna Kruit,
gebracht door kinderen klas meester Steven / Juf Dorien)

Allerheiligenvakantie en Wapenstilstand

Het is Allerheiligenvakantie van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november. Ook met Wapenstilstand (woensdag 11 november) hebben de kinderen vrijaf.

Restaurantdag!

Op zondag 22 november is het **restaurantdag**. Jullie zijn welkom van **11.30 u tot 15.00 u**. De opbrengst is ten voordele van het bouwfonds van de school. We rekenen op een grote opkomst van onze ouders, vrienden en kennissen! De uitnodiging volgt na de herfstvakantie.



Hoe kunnen wij ons kind helpen bij het lezen?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Daarom hebben wij een aantal tips voor jullie verzameld. Elke nieuwsbrief krijgen jullie een tip. Soms zullen we een onderscheid maken tussen beginnende en gevorderde lezers. Deze keer geven we jullie een tip voor zowel de beginnende als de gevorderde lezers. Succes ermee.

Leeshulp: met een potlood begeleiden

Neem tijdens het lezen een potlood en wijs met dat potlood bij als je kind aan het lezen is. Boven de tekst schuif je langzaam het potlood verder boven wat je kind aan het lezen is. Daarbij gaat het om 4 dingen:

- * zorg voor een goed tempo door het potlood steeds te verschuiven.
- * als je kind maar even tuurt op een woord zeg je de eerste letter voor.
- * als er een woord verkeerd is gelezen, spoor je je kind aan goed te kijken.
- * bij een aarzeling zeg je steeds "niet herhalen", zodat het kind geen woorden dubbel leest.

MOS

Toeka heeft in onze gang een ei gelegd. Uit dit ei is Bonsai geboren. Toeka gaat de klassen verschillende opdrachten geven. De eerste opdracht luidde: "Ga samen naar het bos". Op donderdag 8 oktober is iedereen naar het bos geweest. We hebben veel bijgeleerd over het bos, de bomen, de dieren, ... De klassen van juf Rietje en juffen Petra / Leona zijn op het domein bloembollen gaan planten. Dit past binnen onze plannen bij het verder uitwerken van het domein.



Het MOS-team

Een kleurrijke start: wit



Weslie en ..., klas juf Rietje

Maya de bij

Maja gaat naar het circus. Ze ziet een bij die op de koord danst. Maja ziet een gekke bijenclovenaar en een bijenballetina. Maja eet honing tijdens de voorstelling. Ze ziet bloemen. Maja gaat naar huis. Een imker pakt de bij. Maar Maja prikt de imker. De imker zegt "auw". Einde.



Abetare en Angie, klas juf Anne

Naar het bos

Laat die kikker gerust, die is aan het padden!

Uitspraak: Timmy Pittomvils, klas juf Karolien



Sprookjeswereld

De leerlingen uit de klas van juf Ria werden helemaal ondergedompeld in de sprookjeswereld. Rapunzel, Assepoester, de gelaarsde kat, ... zijn prachtige sprookjes die we allemaal kennen en nooit vergeten. De mama van Chelsy was zo vriendelijk om samen met de juf sprookjes voor te lezen. Al de kinderen hebben ervan genoten en hopen dat er thuis nog meer sprookjes verteld gaan worden door oma, opa, mama of papa! De kinderen hebben zelf een sprookje voorgelezen aan de kinderen uit de speelleerklas. Iedereen luisterde aandachtig naar het verhaal. Dat was heel tof!

Klas juf Ria

Dorp Op School: Op zoek naar de plank

We zijn een film gaan kijken over een plank. De film ging over 2 mannen die een plank gingen kopen om de vloer af te maken van het huis. Ze gingen de plank halen met een kleine auto en dus liep er een heleboel mis.



Samen met de klas van juf Petra doen wij ook mee aan een bouwproject. We moeten 5 sterren proberen te verdienen en alles moet echt werken. Dan zijn we met de meester en een kar een spaanplaat gaan kopen in de houthandel. Daarna werkten wij in 4 groepen. Ons bouwproject werd verkozen door het meeste aantal stemmen. Het werd uiteindelijk :HET PARK. In het park moeten bomen en dieren staan, een visvijver, een frietkot en een ijsboer. Ik vond het een hele leuke namiddag.

Dao, klas meester Noël



De herfst

Er zijn spinnen in de herfst. De bomen kreuken en worden niet meer zo mooi. De bladeren krijgen een andere kleur. Vruchten zijn zo lekker. Het weer wordt maar minder mooier. Er komen veel paddenstoelen in het bos. Er zijn heel wat mooie dieren in het bos. Er zijn veel trekvogels. Het is op 21 september herfst. Er zijn veel feesten. Halloween.

Ferre, klas juffen Petra / Leona